

Woloan, oktober 2014

Beste donateur, belangstellende,

**15-7:** We zijn al halverwege de maand en er viel nog niets te melden. Het W.K. verliep toch minder spectaculair dan we met zijn allen hoopten. De voorbereidingen rond het zenden van de container met rolstoelen en tilliften, verlopen uiterst traag en eveneens de voorbereidingen in verband met de nieuwbouw Sayap Kasih II. Indonesische ambtelijke molens draaien traag.

**20-7:** Het doet mij groot plezier (en u ook, denk ik), dat de sfeer in Sayap Kasih aanmerkelijk is verbeterd. Er is nu een meer ontspannen en gemoedelijker en er wordt beter samengewerkt.

**25-7:** Dit maal een probleem bij Kapare, de unit waar de gipsen kerstgroepen worden gemaakt. De man die daar de leiding had heeft ontslag genomen. Op zich niet zo'n probleem, maar ik heb geen ander. Bovendien is er nog maar één jongen die regelmatig kwam schilderen. Ik zal er zelf voor



Br. Han bezig met het afwerken van de nieuw gegoten beeldjes

zorgen dat er eind van het jaar voldoende kerstgroepen klaar zijn. Of Kapare door gaat is afhankelijk van de initiatieven van het Yamaru-bestuur en de broeders BTD.

**31-7:** Dan mag ik deze maand met een geweldig bericht afsluiten: Sayap Kasih kreeg de eigenaar van een gasconsortium op bezoek. Hij was erg onder de indruk en beloofde iedere maand 5 tanken gas van 12 kg te leveren en de nog te maken kosten voor het opknappen van het kerkhof, voor zijn rekening te nemen. De Heer zij geprezen en de man heel hartelijk bedankt. Weer een zorg minder.

**13-8:** Op de academie is de 'ontgroening' begonnen.

Vandaag kreeg ik de gelegenheid om de studenten kennis te laten maken met Yamaru. Wat me tegen valt en mij met zorg vervult, is dat we ondanks officiële waardering door de overheid maar 25 nieuwe studenten hebben. Hoe we financieel kunnen rondkomen is een heel groot probleem.

Yamaru heeft de directie gevraagd te zien of de fulltime docenten misschien colleges van een of twee parttime docenten kunnen overnemen om de kosten te drukken.

**22-8:** Het bestuur heeft besloten dat Kapare, hoe dan ook door moet gaan, omdat zij 1) schoolgaande kinderen financieel helpt om de school af te maken, 2) er nog steeds grote belangstelling bestaat voor het kopen van een kerstgroep.

**23-8:** Een bijzondere dag: het bestuur van Yamaru vergaderde vandaag met het bestuur van de broedercongregatie BTD over de situatie van Yamaru op dit moment en hoe het in de toekomst zou moeten gaan, als ondergetekende zich terugtrekt.

Tevens bedacht ik me in stilte, dat het vandaag 45 jaar geleden is dat ik voor de eerste keer in Indonesië aankwam.

**30-8:** De academie vierde vanmiddag haar 15e Dies Natalis met een gebedsdienst, toespraken, poëzie en zang. Tevens namen we afscheid van Dr. S. Tandayu. Hij is vanaf de oprichting bij de academie betrokken. Ook is hij de man die, als hoofd provinciale gezondheidszorg, aan Yamaru vroeg de academie op te zetten. Hij zorgde dat we van de centrale overheid toestemming kregen en was, naast docent, ook nog tweemaal directeur van de academie. Yamaru dankte hem hartelijk voor zijn inzet en wenste hem een genoeglijke pensioentijd toe. Aanwezig was ook de stagiaire van de Hanze Hogeschool in Groningen: Bernita Roozs. Zij arriveerde op de 28<sup>e</sup> en zal hier bijna twee maanden verblijven om straks de studie in Nederland te kunnen afronden.

**5-9:** De renovatie van het kerkhof is vandaag afgesloten. Het ziet er een stuk mooier uit. Er is nu plaats voor minimaal 20 graven.

**8-9:** De heer Paul Balt van de Hanze Hogeschool Groningen arriveerde vanmiddag. Hij komt kijken of onze academie geschikt is om stagiaires te begeleiden en tevens om te zien hoe de Hanze Hogeschool onze academie kan helpen.

**10-9:** Feest op de academie: 18 studenten zwaaiden vandaag af. In aanwezigheid van familie, vrienden en genodigden (ongeveer 200 gasten) werden de geslaagden na een dankviering, tijdens een openbare senaatvergadering, beëdigd en ontvingen zij hun diploma. Het feest werd afgesloten met een gezamenlijke lunch.

**20-9:** Een zeer bijzondere dag voor de broeders BTD: Na 13 jaar leggen vandaag de eerste drie broeders hun geloften van armoede, gehoorzaamheid en ongehuwd zijn af voor het leven. BTD geeft mij zekerheid dat Yamaru zal blijven voortbestaan als ik me terugtrek.

**21-9:** Een minder goed bericht. De stagiaire uit Groningen kon het hier niet bolwerken en is met toestemming van haar school de stage gaan voortzetten in Bali. Zij sprak geen Indonesisch en de studenten kennen te weinig Engels. Bovendien voelde zij zich alleen en had ze heimwee. Hopelijk voelt zij zich in Bali beter en komt haar studie door deze switch niet in het gedrang.

**22-9:** Vanaf vandaag heeft Yamaru een pick-up tot haar beschikking dankzij een forse gift van een donateur. In eerste instantie voor vervoer van huisvuil en het vervoer naar de markt, e.d.. Straks ook voor het vervoer van kippen en/of eieren naar de markt.

**24-9:** Vandaag zijn vijf jongens van de middelbare lagere school in Kapare aan het schilderen geslagen. Br. Antonius BTD helpt hen voorlopig.

**25-9:** In de bestuursvergadering van vandaag is de keuze gemaakt voor twee speeltoestellen. De voorzitter, die morgen naar Jakarta vertrekt, gaat nu informeren of de toestellen in prijs overeenkomen met wat Yamaru-NL beschikbaar heeft gesteld. Mocht dat niet zo zijn, dan zullen de toestellen aangepast moeten worden.

**26-9:** Als therapie vraag ik enkele kinderen om een hand te geven. Tia heeft daar tijd voor nodig en haar hele lichaam doet mee. Diverse malen schopte zij onwillekeurig tegen mijn benen en dan is het lachen geblazen, vooral als ik me flink aanstel. Wulan die dat opmerkte maakte daar gebruik van: ik stond voor haar en geheel onverwachts schopte zij me tegen de benen en gierde het uit van de pret. Daarna gaf zij me een hand. Het is een echte lachebek. Trouwens, alle kinderen lachen wel. Alleen bij Farhan lukt het me nog steeds niet.

**28-9:** Ook vandaag weer een groep bezoekers in Sayap Kasih. (zie foto). Het is geweldig zoveel belangstelling te ondervinden. En dan zijn we weer aan het eind van de drie maanden. Bij deze een hartelijke groet en veel dank voor de belangstelling. Het moge u goed gaan.



Br. Han Gerritse csd.