

**Secretariaat:**  
**Pastoor Koopmansstraat 6**  
**4561 SE Hulst**  
E-mail: info@yamaru.nl  
Website: www.yamaru.org



ING Bank: NL46INGB0009520130  
ABN-Amrobank: NL57ABNA0560828314  
t.n.v. Stichting Yamaru Nederland, Leiderdorp

Woloan, april 2015

Geachte donateur en belangstellende,

Hopelijk is het nieuwe jaar goed voor U begonnen. Voor Yamaru ging het best: 1250 kalenders vonden een eigenaar en bovendien zijn er 80 kerstgroepen, door Kapare geproduceerd, verkocht. De vraag overtrof het aanbod en dit jaar zullen we de productie van kerstbeelden dus moeten opvoeren. Dat geeft hoop, want het tekort van Kapare werd met 50 % teruggebracht tot Rp. 5 miljoen en dat gat kunnen we eind dit jaar wel dicht krijgen.



*.. lakken van de beeldjes ..*

**2-1:** Een bijzondere dag voor Sayap Kasih: Heny werd op verzoek van haar vader in de RK-kerk opgenomen door het doopsel, terwijl Israel Pontoh en Janni hun Eerste Heilige Communie mochten doen.

Vandaag is de eerste aanbetaling gedaan voor het speeltuig. We verwachten dat in april de toestellen geplaatst kunnen worden.

**16-1:** Het gaat toch niet als verwacht met de grondakte voor Sayap Kasih II. Elke keer worden weer nieuwe eisen gesteld. Dit keer vroeg men Rp. 750.000 en dan was het klaar. De weduwe van onze overleden voorzitter betaalde dit uit eigen portemonnee. Toen moest er een akte van de bisschoppelijke stichting komen, dan zou het klaar zijn??? Dus mooi niet, want toen vroeg men een bevestigingsbrief van het bisdom. Ook die hebben we ingeleverd. Dat zou dan het laatste zijn. Afwachten of dit echt zo is.



*schip dat de container vervoerde*

**19-1:** Vandaag vertrekt een containerschip uit Rotterdam naar Jakarta/Bitung met aan boord de container met de door U geschonken rolstoelen en tilliften. Rond 20 februari zou het schip in Bitung moeten aankomen.

**26-1:** De academie fysiotherapie St. Lukas ontving vandaag 15 studenten uit Kendari (Zuid-Sulawesi) die hier hun studie moeten afronden en in september eindexamen gaan doen. Zij komen van een academie die niet erkend is door de overheid. Een mooie taak voor Yamaru en een eer te zijn uitgekozen.

**9-2:** Vandaag komen 2 Nederlandse studenten aan die hier stage komen lopen. Kirstie en Sander zouden om 15.30 uur aankomen in Manado. Ik was al in Manado toen er om 14.30 u een sms kwam met het bericht dat zij het vliegtuig in Jakarta hebben gemist en nu om 22.55 uur in Manado zouden aankomen. Ik besloot in Manado te blijven om mijn vriendin Oma Bian op te zoeken en daarna naar Jose Peters, die niet ver van het vliegveld woont, te gaan om daar de avond door te brengen. Om 23.15 uur landde het vliegtuig en om 01.15 uur arriveerden we in Sayap Kasih waar de studenten logeren.

**12-2:** Met de studenten en de secretaris van onze senator naar Bitung geweest voor informatie omtrent invoer en accijns op de container. Hopelijk komt de vrijstelling nog deze week af. Zo niet dan wordt de container vastgehouden of moet er maximaal Rp. 30 miljoen op tafel worden gelegd. Flink duimen en bidden dus.

*Het ingeladen van de container in april 2014 . . . .*



*Het zou mooi zijn als hij, na een lange reis, weer uitgeladen kan worden in april 2015.*

**13-2:** Vergadering op de academie met de fulltime medewerker(ster)s betreffende de discipline, Yamaru heeft zich hard opgesteld na jarenlang een en ander door de vingers te hebben gezien. Volgens mij is de nieuwe aanpak een succes, maar we zullen even moeten afwachten of de afspraken worden nagekomen.

**26-2:** De container wordt schijnbaar toch weer een lijdensweg. Nog geen positieve berichten terwijl de container al in Jakarta is.

**5-3:** Is dat even schrikken. Mijn verblijfsvergunning verloopt. Aangezien ik de laatste 3-4 jaar geen werkvergunning heb, kreeg ik te horen dat ik het land uit moet. Ik had 7 dagen de tijd om te vertrekken. Ik zou naar Singapore moeten en kan vandaar terugkomen op een toeristen- of een cultureel visum. Ik voel er niets voor naar Singapore te gaan daar ik er niemand ken en geen Engels spreek. Dus een enkele reis Amsterdam!

**7-3:** De bisschop belt mij: “Br. Han je mag niet zomaar overhaast vertrekken. Ga nou naar Singapore, daar is een familie die je opvangt en zal helpen zodat je terug kunt keren en dan kan je gewoon naar Flores en daarna de zaken rond Yamaru goed overdragen”. Ik heb dat advies opgevolgd en vertrek dinsdag naar Singapore.

**9-3:** Weer naar Bitung. Niemand weet van onze container en van invoer en accijns horen we dat er nog een brief ontbreekt. Nou daar gaan we dan maar weer achter aan. De brief moet uit Jakarta komen.

**16-3:** Terug uit Singapore met een cultureel visum waarmee ik voorlopig uit de brand ben. Het bestuur van Yamaru en de broeders BTD zullen nu uit moeten maken voor welke taken en hoe lang ik hier nog nodig ben.



**21-3:** Vanmiddag in Kupang (West-Timor) aangekomen. Hier blijf ik een week. *een nieuwe rolstoel*  
Bezoek o.a. een rehabilitatieproject voor leprapatiënten, enkele scholen voor het promoten van onze academie voor Fysiotherapie en bezoek nieuwe kandidaten voor de broedercongregatie. Op 31-3 vlieg ik naar Larentuka om daar de processies rond de Moeder van Smarten mee te vieren. Ook Pasen zal ik daar vieren en ik hoop een ontmoeting te hebben met ex-broeders, familie van broeders en nieuwe kandidaten.

*Aan u allen mijn hartelijke dank voor uw belangstelling en onontbeerlijke hulp.*

*Ik hoop dat u een Gezegend en Vredig Paasfeest had, de Heer is waarlijk verzezen, Alleluja.*

Hartelijke groet. Br. Han.