

Woloan, december 2014

Een goede dag voor U,

Met het ingaan van de maand oktober is het laatste trimester van 2014 begonnen.

2-10: Helaas begon deze maand voor Yamaru helemaal niet goed. Rond 5.30 u. vanmorgen hoorde ik dat in Jakarta onze voorzitter, Leander Sumakud is overleden. Pak Leo, zoals hij door ons genoemd werd, was sinds 2009 voorzitter en had zijn hart verpand aan Sayap Kasih. Bijna alle kosten die buiten de begroting vielen, nam hij voor zijn rekening. Op de terugweg van Madiun, waar hij voor Sayap Kasih naar speelmateriaal was gaan kijken, kreeg hij een hersenbloeding waaraan hij vroeg in de morgen overleed.

4-10: Na de afscheidsplechtigheden aan huis en de eucharistieviering in de kerk is het stoffelijk overschot van onze voorzitter overgebracht naar Sayap Kasih, waar bestuur en medewerkers(-sters) van Yamaru de laatste eer bewezen aan Pak Leo. Daarna vond de begrafenis plaats. Moge hij rusten in de Vrede van de Heer.

10-10: Vanmorgen vroeg werd ik naar Sayap Kasih geroepen, omdat Klaver Lasut ernstig ziek zou zijn en hij snel naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Binnen 10 minuten was ik in Sayap Kasih maar het was te laat. Klaver was al overleden. Op verzoek van de ouders wordt Klaver morgen in zijn geboortedorp begraven. Vanavond is er een eucharistieviering in Sayap Kasih met een afscheidsceremonie. Klaver werd 9 jaar en verbleef 7 jaar in Sayap Kasih. Een nieuw engeltje waakt over Sayap Kasih.

23-10: Vergadering van het bestuur van Yamaru met het bestuur van BTD om te komen tot een nieuw bestuur voor Yamaru.

1-11: Een leuke bestelling werd vandaag afgehaald door een gepensioneerd docent uit Leeuwarden: half november vliegen er 40 engeltjes van Kapare naar Nederland.

16-11: Een echtpaar meldt zich met hun baby van een ½ jaar. Het hoofdje is naar achter uitgerekt. (Hydrocefales). Zij willen het kind in Sayap Kasih laten opnemen. Na administratieve handelingen en een lichamelijk onderzoek lieten de ouders weten te hopen dat het kind gezond zal worden. Helaas heb ik dat tegen moeten spreken. Afgesproken wordt dat we de ouders rond 20 november zullen informeren of Dominicus Savio mag komen.

25-11: De ouders van Dominicus Savio hebben niets meer van zich laten horen. Helaas. Maar misschien ook goed, omdat zij wellicht liever zelf voor het kind willen zorgen, dan het af te staan.

4-12. Vandaag teruggekeerd van een weekje Jakarta. Ik had een uitnodiging ontvangen van een goede kennis en besloot er gebruik van te maken. Ik had dan de gelegenheid om de perikelen rond de container voor het rolstoelvervoer op te lossen en kon misschien naar Madiun voor de speeltoestellen die door Nederland aan Sayap Kasih cadeau gedaan worden.

Het was een drukke week maar ook een succesvolle. Het kantoor van invoer en accijns bleek een vergissing te hebben gemaakt: het dossier bleek wel degelijk compleet terwijl wij bericht hadden gehad dat het incompleet was en de aanvraag daarom werd afgewezen. De ambtenaar beloofde er snel werk van te maken en dacht voor 75 % zeker te zijn van vrijstelling. Over enkele dagen mogen we informeren.



in 2015 verzending naar Sayap Kasih

En dan hebben Erik Sumakud (opvolger van zijn overleden vader) en ik de bestelling geplaatst voor een horizontale en verticale draaimolen plus een schommel. Als de eerste aanbetaling is gedaan wordt een en ander verscheept. Na de tweede aanbetaling komt een team het geheel in elkaar zetten en vindt de laatste aanbetaling plaats.

6-12: Voor vandaag had de commissie sociale zaken van het bisdom Manado een St. Nicolaas viering georganiseerd. Ook Sayap Kasih was uitgenodigd. Helaas konden de vijf kinderen er niet naar toe. Het weer was veel te slecht. Gevaar voor aardverschuivingen en omwaaiende bomen.

10-12: Het gaat snel bij KAPARE: de kerstgroepen gaan ‘als warme broodjes over de toonbank’ (wel wat overdreven, maar toch...). Van de 45 kerstgroepen die begin december gereed kwamen voor verkoop is 2/3 al verkocht. Zeven kinderen krijgen daarmee hun schoolgeld betaald en nog een kerstkado. Ook de kalenders gaan weer grif de deur uit. Mijn grote vriendin, oma Bian Loho (87 jaar), heeft er in haar eentje al 250 verkocht.

11-12: Mevr. Sumakud (weduwe) doet pogingen om nu eindelijk het grondcertificaat te krijgen voor de bouw van het tweede Sayap Kasih. Doordat zij boos werd vanwege de bediening en dreigde het project te laten vallen, kreeg zij enige medewerking en zijn we een stapje verder. Hoeveel stappen nog? Wie het weet mag het zeggen.

13-12: Volgende week wordt het terrein voor de speeltoestellen gereedgemaakt. Een heuveltje van stenen moet weggewerkt worden; het onkruid verwijderd en het geheel egaal gemaakt. Daarna wachten we de komst van het team af. Die bepaalt hoe, waar en wat aangepast moet worden. Ja, en dan snellen we naar het Kerstfeest.

De profeet Jesaya zegt in hoofdstuk 2 vers 4: *”Hij zal recht doen onder de volken en machtige naties straffen. Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speerpunten tot sikkels. Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander en oorlog leren ze niet meer”*.

Onlangs las ik dat van de bijna 200 naties er slechts 11 bekend staan als “Vredige Natie” op aller gebied. Wat zijn we dan nog ver af van wat Jesaya ons voorhoudt. En toch geloof ik dat eenmaal zijn woord werkelijkheid zal worden. Misschien is het er al: de vele mensen die belangeloos zich inzetten voor de medemens. Het staat niet in de krant en je hoort en ziet het niet op TV, maar ze zijn er! Zij vertellen met hun doen van de Blijde Boodschap: “Hij komt, Hij is er al”. Mensen die met een enkel woord warmte geven aan een medemens, zieken een riem onder het hart steken; troost brengen waar verdriet is; optrekken met ontheemden en daklozen te hulp snellen. Mogen wij in die sfeer het Kerstkind vinden, de bron van vrede voor hen die van goede wil zijn.

Van harte wens ik u namens alle mensen van Yamaru een:

SFEERVOL, VREDIG EN GEZELLIG KERSTMIS 2014

Aan het einde van het jaar wil ik u graag van harte danken voor uw belangstelling, medeleven en donaties. Dankzij u kunnen we dit werk voorzetten, ook al wordt dat moeilijker. We ervaren dat de donaties minder worden, vooral hier in Indonesië. Maar dat neemt niet weg dat we met zijn allen binnen Yamaru, de schouders onder het werk houden en desnoods nog iets meer doen t.b.v. hen die op ons rekenen.

Van harte een prettige jaarwisseling toegewenst en voor 2015 alle goeds voor een:

GEZOND, GELUKKIG EN SUCCESVOL 2015

Wij blijven op u rekenen.
Bij voorbaat dank.

Hartelijke groet.
Br. Han Gerritse CSD

