

Stichting Yamaru Nederland
Secr. : Rijnsburgerweg 4 E70, 2215 RA, Voorhout
KvK : Nr. 28096747
ANBI : Nr. 816093155



Uit de koker van het bestuur.

Oktober 2017

Geachte donateur van Yamaru Nederland,

De nieuwsbrief is dit keer geheel gevuld met het verslag van Michelle Borsboom naar aanleiding van haar bezoek aan Sayap Kasih in juli. Het bestuur is zeer verheugd met de geregelde reizen van Michelle naar Woloan. Door haar aanwezigheid ter plaatse en haar intensieve contacten vanuit Nederland met de mensen daar heeft zij de zorg voor de kinderen van Sayap Kasih op een hoger niveau gekregen.

Dat is precies waar Yamaru Nederland zich met uw hulp voor in wil zetten.

Allereerst willen wij u danken voor uw giften. Tot nu toe staat de teller van 2017 op € 18.500,=.

Een prachtig bedrag waar een goede bestemming voor is: de inrichting van Sayap Kasih II. Op dit moment zouden al veertien kinderen in aanmerking komen voor dit tehuis voor (jong-)volwassenen. Het nieuwe huis zal op het terrein van Sayap Kasih gebouwd worden, zodat een aantal faciliteiten zoals de keuken gedeeld kan worden. Via Vitae zal de bouw van dit huis voor haar rekening nemen. Yamaru Nederland wil zich inzetten voor de inrichting van de woning. Uw donaties zijn nog steeds van harte welkom dus.

Inmiddels zijn twee grote projecten van Yamaru Nederland min of meer afgerond. De rolstoelen zijn volop in gebruik. Michelle heeft tijdens haar laatste reis alle stoelen nagelopen en aangepast waar nodig. Zij heeft ook een boodschappenlijstje gemaakt van bepaalde gebruiksmaterialen zoals speciale zitbroekjes waaraan Yamaru Nederland graag aan mee wil betalen.

De kippenfarm is al volop in gebruik. Op de website staat een filmpje waarin u kunt zien dat de farm zeer modern is. Met de opbrengst van de eieren en de kippen verzekert Yamaru Indonesia zich van een bepaalde stroom van inkomsten waarmee het zichzelf op den duur kan bekostigen.

Ten slotte wil het bestuur de aandacht vragen voor de geheel vernieuwde website: www.yamaru.nl en de Facebookpagina van Yamaru. U kunt daar recente foto's bekijken van zowel de kinderen van Sayap Kasih als de activiteiten van Yamaru. Ook de laatste kroniek van broeder Marianus is daarop terug te vinden.

Een goede herfst en tot de volgende nieuwsbrief,

Met vriendelijke groet,

Bestuur van Yamaru Nederland.

Werkbezoek aan Sayap Kasih zomer 2017



Beste mensen,

Afgelopen zomer ben ik weer drie weken op werkbezoek geweest naar het gezinsvervangend huis Sayap Kasih. Het was genieten om de kinderen weer terug te zien. Ze zijn altijd zo blij en ze zien er zo gelukkig uit! Deze keer had ik ook mijn man Erik en mijn dochter Dewi meegenomen. Erik heeft allerlei klusjes gedaan zoals het verven van twee slaapkamers, en het ordenen en opnieuw inruimen van de verschillende magazijnen. Dewi heeft tijdens haar verblijf in Sayap Kasih haar maatschappelijke stage gelopen.

Bij aankomst zaten alle kinderen te glunderen in hun nieuwe rolstoelen. De eerste paar dagen dat ik in Sayap Kasih was, heb ik vooral aandacht besteed aan het opnieuw afstellen van de hoofdsteunen, armleuningen en voetsteunen op de rolstoelen. De kinderen, die in het afgelopen jaar toch weer wat waren gegroeid, zitten nu weer op de juiste manier in hun stoelen. Ook zijn alle rolstoelen door de "wasstraat" gegaan en hebben we meteen ook alle bekleding gewassen. Alles dus weer lekker fris! Vanuit Nederland hadden we extra hulpmaterialen meegenomen om op de rolstoelen te bevestigen. Sommige kinderen kregen een abductieblok op de zitting zodat de beentjes gespreid worden en ze niet gaan "scharen". En op de meeste rolstoelen zijn fixatiebandjes op de voetenplanken bevestigd, dit om de voetjes fixeren.



te

Toen ik voor mijn gevoel de kinderen voldoende aandacht had gegeven, ben ik met het personeel aan de slag gegaan. In principe heb ik niets te klagen want de begeleiders werken met veel liefde voor de kinderen, de kinderen krijgen 3x per dag een goede maaltijd, ze gaan 2x per dag onder de douche, en ze zien er verzorgd uit. Maar wat ik miste was spelen. Ik vond het zo jammer dat er geen activiteiten met de kinderen werden ondernomen, ze kunnen hier namelijk enorm van genieten! Samen met een aantal begeleider heb ik een dagprogramma opgesteld. In dit dagprogramma zijn twee speelmomenten opgenomen. Een half uurtje spelen in de ochtend en 3 kwartier spelen in de middag. Spelen in een klein groepje of spelen met z'n allen. Bij spelen kan je denken aan de snoezelruimte, aan tafel spelen, de ballenbak, liedjes zingen, wandelen, en op de grond spelen

met speelgoed wat speciaal voor deze doelgroep is aangeschaft. Net dat beetje extra aandacht voor de kinderen. Volgens de laatste berichten wordt er nog dagelijks gewerkt volgens het nieuwe rooster.



Iets waar ik ook tegen aanliep waren de bezoekers die in grote groepen gedurende de dag binnen kwamen lopen. Het is natuurlijk heel fijn dat er zoveel belangstelling is voor Sayap Kasih maar er moet ook een moment van rust zijn, voor de kinderen maar ook voor de begeleiders. Tegenwoordig is Sayap Kasih tussen de middag gesloten voor bezoekers. Op deze manier kunnen de kinderen rustig eten, een middagdutje doen en douchen zonder dat er 43 mensen toe staan te kijken.

Toen alle rolstoelen weer compleet, schoon en afgesteld waren, heb ik het personeel een "opfriscursus" rolstoel in elkaar zetten gegeven.

Dewi is vooral mee geweest om de kinderen veel extra aandacht te geven. Ze heeft met de kinderen gesnoezeld, gespeeld, gelachen, de nagels gelakt bij alle meisjes, en heel veel geknuffeld. Ze heeft ieder kind een momentje van aandacht gegeven. De jongste kinderen nam ze op schoot en met de oudere kinderen ging ze vaak een stukje wandelen. Even aandacht voor de kinderen die bedlegerig zijn, een aai over het hoofd, een kusje hier en een knuffel daar, een grapje, een kletspraatje, even samenspelen, een liefdevolle blik... De kinderen genoten van Dewi en ik genoot van Dewi en de



kinderen.

En dan wil ik u heel graag voorstellen aan 2 nieuwe bewonertjes...

Dag, ik ben Lusia. Ik ben 5 jaar en ik sta graag in het middelpunt van de belangstelling. Als ik mijn zin niet krijg, dan ga ik schreeuwen, maar verder ben ik wel lief hoor! Ik kan niet lopen en praten maar ondanks dat ben ik heel bijdehand.



Hallo, ik ben Putri. Ik ben 5 jaar en ik heb een meervoudige beperking. Ik kan niet praten maar ik kan heel goed duidelijk maken wat ik wil. Ik wil graag leren, ben best slim en super vrolijk!



En dan was er ook nog droevig nieuws. In de periode dat we in Sayap Kasih waren was Klara heel erg ziek. Klara had een waterhoofdje en was ernstig meervoudig beperkt. Klara lag de hele dag op bed. Begin van het jaar kreeg ze last van haar longen, was ze erg benauwd en moest ze veel hoesten. Ze heeft toen weken in het ziekenhuis gelegen maar de artsen konden niet achterhalen wat precies de oorzaak was. Toen we begin augustus terug naar Nederland gingen en afscheid van haar namen wisten we al dat we haar niet meer terug zouden zien. Zaterdag 10 september is ze, op 10 jarige leeftijd, overleden. Dag lieve Klara, ik ga je missen!



Eind van het jaar ga ik weer naar Sayap Kasih om aan te sturen, te adviseren en om te controleren of iedereen zich houdt aan de gemaakte afspraken. Alleen op die manier kunnen we er voor zorgen dat Sayap Kasih zich blijft ontwikkelen om zo de zorg voor deze prachtige en bijzondere kinderen voort te kunnen zetten.

Hartelijke groet, Michelle