

In memoriam Yvonne Noordam-Weygers



Op 26 oktober jongstleden is in Badhoevedorp Yvonne Noordam-Weygers overleden. Zij zal voor vele Yamaru-donateurs geen onbekende zijn. Wat was een Yamaru ontmoetingsdag zonder loterij waar zij haar eigen werk voor beschikbaar stelde. Als zij zelf helaas verhinderd was, zorgde ze voor een of meerdere familieleden die namens haar de honneurs waarnamen.

Yamaru is haar veel dank verschuldigd, niet alleen voor het geld die haar loterijen opbrachten, maar ook voor de sfeer die zij met zich meebracht. Dat tikje Indonesië was precies wat een ontmoetingsdag zo speciaal maakte.

In het kort waar Yvonne's betrokkenheid bij het werk van broeder Han op Sulawesi vandaan kwam. Yvonne werd op 23 februari 1930 in Biltar (Oost Java) geboren. Toen zij twee jaar oud was, stierf haar moeder en kwam zij in een pleeggezin terecht. In 1942 werd zij door de Jappen in het Banjoeriboekamp geïnterneerd. Daar knutselde zij van alles. Soms kon zij dat ruilen voor eten. Ze overleefde het kamp en kwam in 1950 in Nederland. Zij kon Indonesië niet vergeten en legde de natuur en mensen vast in haar Indische schilderijen. Met haar HBS-vriendje van Semarang en latere echtgenoot, Arie Noordam, trok zij de hele wereld over om exposities te houden. Van de opbrengst van haar schilderijen steunde ze goede doelen in Indonesië, waaronder die van Yamaru.

Yvonne, bedankt voor alles wat je voor Yamaru betekend hebt! Het bestuur van Yamaru Nederland wenst de nabestaanden van Yvonne Noordam-Weygers veel sterkte met het verlies van deze markante vrouw.

Haar leuze was; "Ik ben pas gelukkig als ik kan delen."

